

DE ROOMSE PELGRIM

een pelgrimsreis in de 17^{de} eeuw



Het full-colour boek van 184 bladzijdes op A5-formaat is uitgegeven in eigen beheer.
ISBN-nummer 978-90-90-30045-0.

Wilt u het boek thuisgestuurd krijgen?

Stuur dan een mailtje naar lucmol@planet.nl met uw naam en postadres en maak € 17,00 + € 4,50 verzendkosten (voor België € 9,50 verzendkosten) over op rekeningnummer NL51 INGB 0000 7303 85 t.n.v. Luc Mol Belfeld.

Op 16 september 1674 vertrekt pastoor Guilhelmi op pelgrimsreis naar Rome. Bijna een jaar later keert hij terug in zijn woonplaats Maasniel, bij Roermond.

De pastoor schrijft een boek over de voorbereidingen, reisroute, overnachtingen, bezienswaardigheden en soms angstaanjagende belevenissen. Bedoeld als reisgids voor pelgrims die naar Rome willen reizen én voor mensen die graag reisverhalen lezen.

“De Roomse pelgrim” is nu herschreven in hedendaags Nederlands. Foto's, landkaartjes, verklaringen en opmerkingen zijn toegevoegd om er een begrijpelijk en vlot leesbaar boek van te maken.

Verbaas je over de totaal andere wereld waarin de pastoor zijn pelgrimstocht maakte.

Geniet van de grappige en soms ook serieuze verzen en van de alledaagse én bijzondere verhalen.

Ga terug in de tijd en voel zelf wat de diepgelovige pastoor meemaakte tijdens deze bijzondere reis!

Twee bladzijdes uit het boek:



De heenreis begon op 16 september in Maasniel en eindigde op 10 november in Rome. Ca. 1700 km in 56 dagen, deels afgelegd per boot. Rustdagen hield hij in Frankfurt, Augsburg, Padua en Loreto.

28

DE ROOMSE PELGRIM

EERSTE DEEL EERSTE HOOFDSTUK

Mijn vertrek uit Maasniel naar Roermond, Erkelenz en vervolgens door het land van Gulick naar Keulen

van Roermond naar Keulen zijn 16 uur.

Op 16 september van het jaar 1674 ben ik 's morgens om 7 uur vanuit Maasniel naar Roermond vertrokken, een half uur lopen. Maasniel, niet ver van de Maas gelegen, is een dorp in de heerlijkheid Daalenbroeck. Tot Maasniel behoren ook de dorpjes Leeuwen en Asenray. De plaats valt tegenwoordig onder de Koninklijke Majesteit van Spanje.

De parochiekerk van Maasniel, die vroeger een heidense tempel was, zoals men aan de oude muren en fundamenten nog kan zien, is gewijd aan de heilige Laurentius.

De martelaar Laurentius wordt er door veel mensen vereerd en aanbeden. Er geschieden hier ook wonderen, waarvan ik er één - om geen te lange verhalen te vertellen - heb bijgevoegd.

- Op 10 augustus 1670, zijnde de feestdag van de heilige Laurentius, heeft Judith Duytsen haar toevlucht genomen tot deze heilige. Judith was 14 jaar oud, blind en dochter van meester Willem Duytsen, timmerman en Maria Koenders. Omdat het gebruik van vele en diverse medicamenten geen beterschap bracht in haar blindheid heeft ze zich gericht tot Laurentius. Tijdens het bidden in de kerk kon Judith plotsklaps weer zien. Twee gereformeerde knechten, die voornoemde blinde dochter naar Maasniel geleid hadden, zijn meteen tot het katholieke geloof bekeerd. Open brieven aan de geestelijke en wereldlijke overheid getuigen van dit wonder.

Een heerlijkheid is een gebied waarvan de rechten en bevoegdheden toekomen aan een heer. Maasniel en Herten waren in de hand van dezelfde heer: de heer van Daalenbroeck, die in het gelijknamige kasteel in Herkenbosch woonde.

29