

NIEUWSBRIEF

GR5

Beste wandelvrienden,

Mei 2013

We verlangen naar mooi weer! Jullie ook? Op het weer kun je je kleden, zeggen we altijd, maar als de zon er bij schijnt, is het toch veel aangeneramer om aan de wandel te zijn.

• Zomer 2013

Al volgende maand wandelen we over de GR700 van le Puy-en-Velay naar Saint-Gilles. Deze GR5-te-lijf-wandeling belooft een heel bijzondere en prachtige tocht te worden. We starten op 6 juni om op die manier het te warme weer van het hoogseizoen te vermijden. We beginnen aan de Loire en lopen via de Cevennen naar de Camarque, bijna aan de Middellandse Zee.

Luc heeft eind april de laatste vijf dagen van de tocht gelopen en was boven verwachting onder de indruk van het landschap, de prachtige dorpjes onderweg en de Romeinse stad Nîmes, waar de route dwars doorheen loopt. De eigenaar van het pelgrimsrestaurantje tegenover de oude abdijkerk in Saint-Gilles (eindpunt van de GR700) verheugt zich al op onze komst.



Door uitvallers zijn er twee plaatsen vrijgekomen. Snelle beslissers kunnen nog mee!

• Wandelgidsen

Nieuwe druk topogidsen:

GR5-boekje "le Mercantour" (Larche - Nice en Larche - Menton).

iervan is in februari een nieuwe druk verschenen met kaartjes 1 : 25.000. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de kaartjes in de vorige druk, die een schaal van 1:50.000 hadden. De vertaling van de gewijzigde routebeschrijving is aangepast.

GR5-boekje "du Léman à la Vanoise" (Thonon/St.Gingolph - la Croix-du-Bonhomme).

De nieuwe druk hiervan verschijnt op 30 mei 2013.

GR5-boekje "Crête des Vosges" (Vogezes).

De herdruk van dit boekje is voorzien in het voorjaar van 2014. Tot zolang zijn vertalingen inclusief kleurenkaartjes + overzichtskaart en adressenlijst verkrijgbaar

Kijk op www.deGR5telijf.nl onder GR5 te lijf winkel hoe je de vertalingen van de routebeschrijvingen kunt bestellen.



• Fotowedstrijd 2013

De fotowedstrijd is een jaarlijkse traditie geworden. Het thema is dit jaar 'volg het spoor'.

De jury let op originaliteit en ook op "wandel-relatie". We zijn benieuwd! Je foto's kun je tot 1 november insturen naar info@deGR5telijf.nl

• 2014

In zomer 2003 zijn we bij wijze van experiment begonnen met de organisatie van twee weken wandelen over de GR5 met tent en bagagevervoer. We hadden geen idee hoe die weken ons en de deelnemers zouden bevallen en hoe dit initiatief "de GR5 te lijf" zich verder zou ontwikkelen. Inmiddels is het 2013 en nog steeds organiseren we ieder jaar wandelweken. Gezien het enthousiasme van de wandelaars en het plezier dat we erzelf in hebben zit het wel goed. Het concept van tent met bagagevervoer, het vrijheid-blijheid-principe, de persoonlijke begeleiding en de bijzondere sfeer worden hoog gewaardeerd.

Veel deelnemers keren jaarlijks terug voor weer een nieuw wandelavontuur. Uit de evaluaties blijkt dat de overnachtingen in gites, hotels of jeugdherbergen (die af en toe in een traject noodzakelijk zijn) bijzonder hoog gewaardeerd werden. Sommige van onze deelnemers hebben aangegeven graag mee te lopen, maar dat zij het kamperen een te zware last vinden worden.

Ook Luc merkt dat voor hem de jaren gaan tellen. Ondanks dat hij nog vol energie en enthousiasme is en dat hij over een goed gezondheid beschikt, gaan bijvoorbeeld het bagagevervoer en het opbouwen en afbreken van de grote tent niet meer vanzelf.

In 2014 willen we daarom een nieuwe weg inslaan. We hebben er (leuke!) ideeën over, maar hoe die gaan uitpakken is nu nog niet helemaal duidelijk. In de volgende nieuwsbrief lezen jullie er meer over.



verder lopen?

www.degr5telijf.nl

• Tenslotte

We wensen alle wandelaars een goede gezondheid, en zeker geen ongelukken waarbij ledematen gebroken worden. En als dat helaas wel het geval is: beterschap en een spoedig herstel! Aan iedereen die binnenkort op pad gaat, wensen we van harte heerlijk weer.

Hartelijke groeten,

Het bestuur van de stichting de GR5 te lijf
Marijke de Jong
Luc Mol

Stel je geen prijs op deze nieuwsbrief, laat het via info@degr5telijf.nl even weten.

GR 700: Russan (mei 2012)

