

NIEUWSBRIEF **GR5**

Beste wandelvrienden,

Oktober 2012

Een prachtige nazomer, goed voor fijne wandelingen, terugblikken op een geslaagde zomerperiode (wat was het mooi op de GR65!) en plannen maken voor zomer 2013. En die plannen hebben inmiddels vaste vormen gekregen, waarvan je hier kort wat zullen vertellen. Uitgebreide informatie vind je op www.deGR5telijf.nl.

• **Zomer 2013**

Deze zomer organiseert de GR5-te-lijf in vijf weken een wandeling van Nyon aan het Meer van Genève naar Saint-Gilles, een vóór de Middeleeuwen belangrijke, maar nu reeds lang verzande havenstad aan de Middellandse Zee. Toen verzamel- en startplaats voor pelgrims naar Santiago en Jerusalem en doorvoerhaven voor goederen. De temperatuurverschillen op dit 650 km lange traject zijn enorm: eind mei kan het nog vriezen in het Centraal Massief en in juli kan het in het zuiden van Frankrijk ruim 35 graden zijn. Daarom lopen we eerst de GR700 (6 t/m 24 juni) en daarna de GR65 (25 juni t/m 13 juli), zodat de wandeltemperaturen optimaal zijn.

De GR700 volgt in grote lijnen de Régordane; hoofdader van grote verplaatsingen tijdens de oudheid en de middeleeuwen; de verbinding tussen het Ile-de-France (Parijs en omgeving) en de Middellandse Zee. Het landschap is rijk aan harshoudende bomen, dichte grasvlaktes en lavastromen in het noorden, die geleidelijk plaats maken voor kastanje en brem, steeneiken en rotsheide bij het naderen van de Petite Camargue.

De GR65 voert langs wijngaarden en zonnebloemvelden en door typische Franse dorpjes. Soms loopt je door een bergachtig landschap, soms langs en uiteindelijk over de Rhône naar de Auvergne en de op vulkanen gebouwde stad le Puy-en-Velay.

• **Wandelgidsen**

De nieuwe druk van de gids voor de Jura is verschenen. Het is een geheel vernieuwde en herziene druk. Zoals gebruikelijk kun je via de GR5-te-lijf de vertaling bestellen. Het is nog wachten op de nieuwe uitgave van de Vogezen, tot zo lang kun je bij ons tekst + kaartjes bestellen. Als de nieuwe druk van de eerste GR5-Alpengids in het voorjaar nog niet verschenen is, kun je hiervan ook tekst + kaartjes bestellen. Meer informatie vind je op de website.

• **Fotowedstrijd 2012**

Het thema is dit jaar 'de wandelaar en het weer'. De pannenkoekmaaltijd in de regen inspireerde tot leuke foto's zoals hieronder blijkt. Kijk op de website voor meer inzendingen tot nu toe. De jury gaat letten op originaliteit en "wandelweer-relatie". Zonneschijn of regen, het maakt niet uit. Je foto's kun je nog tot 1 november insturen naar info@deGR5telijf.nl (verlengde inzendtermijn).



GR65: door de wijngaarden bij Yenne



inzending Anneke van Veller



inzending Cora vd Kant



foto Marijke de Jong

www.deGR5telijf.nl

• Nieuws

Luc is in Rome aangekomen! Sansepolcro was het eindpunt van Lucs tocht naar Rome dit voorjaar. Op 24 september bereikte hij na een afwisselende en enerverende tocht de heilige stad. Na Nice en Santiago een indrukwekkende prestatie. Marij Hannen, die al jaren met de GR5 te lijf op pad gaat, ontving Luc met een tulpenhulde op het Sint Pietersplein.



Saskia is niet alleen fantastisch als begeleidster, ze is in haar eentje de GR5 in de Alpen te lijf gegaan: "Het was zwaar met tent, slaapmat en slaapzak. Lange looppdagen. Twee weken zon en enorm hoge temperaturen. Maar wat heb ik hier enorm van genoten!!! Toen ik in de bergen liep voelde ik weer hoe ik dat gemist had. Ik heb me geen moment eenzaam gevoeld. De route was prima te vinden. Ik had maar 1 klein sneeuwveldje onderweg naar de Col du Bonhomme en er waren vrij veel mensen op pad. Zowel dagjesmensen als doortrekkers, vooral Tour de Mont Blanc de rest GR5 en Via Alpina. Ook de tent is gebruikt. De eerst nacht kwam ik al bij een gite die vol was. Ik heb toen de tent in de tuin opgezet. En de laatste nacht in Nyon heb ik weer bij het Domaine in Bois-Bougy gekampeerd. Tussendoor nog 2x wild gekampeerd. Sommige mensen hebben heimwee, ik heb bergwee. Ik ben uiteindelijk tot Val d'Isère gekomen."

Droevig nieuws is dat we tijdens onze tocht in Frankrijk het trieste bericht ontvingen dat onze wandelvriendin Lies Denis de keuze had gemaakt om niet langer meer te willen leven. We zijn nog steeds geschokt en onder de indruk van dat besluit. Met haar familie en naasten respecteren we haar keuze zeer. Maar wat hadden we haar er nog graag bijgehad op onze reizen. We herinneren haar ons als een lieve, rustige en evenwichtige vrouw vol prachtige plannen voor de toekomst met de lustoordtuinen in Kootwijkerbroek. We hebben haar herdacht in de kleine kerk in Chanaz op 6 juli.



Romeinse tempel in Nîmes



Abdijkerk in Saint-Gilles, eindpunt GR700

• Tenslotte

Voor ons is het leuk om al weer met vakantieplannen voor volgend jaar bezig te zijn. Hopelijk inspireert deze nieuwsbrief jullie ook daartoe.

Het bestuur van de stichting de GR5 te lijf
Marijke de Jong
Luc Mol

Stel je geen prijs op deze nieuwsbrief, laat het via info@degr5telijf.nl even weten.

GR65: Prachtig uitzicht over de Rhône

