

NIEUWSBRIEF **GR5**

Beste wandelvrienden,

Juni 2012

Wordt het eindelijk mooi weer? We hopen het van harte na die koude lente. De zomer is in ieder geval in aantocht en voor velen betekent dat ook, dat het begin van de wandelvakantie dichtbij komt. Het weer kan in ieder geval een inspiratiebron zal zijn voor veel mooie foto's, want het thema van de fotowedstrijd 2012 is "De wandelaar en het weer".

• Zomer 2012

We zijn er klaar voor! Tijdens de voorbereidingen voor 2013 hebben Marijke en Luc nog een stuk van de route verkend en wat overnachtingsplekken bezocht (leuke camping in Tence bijv.). Op 30 juni starten we met een groep van 26 wandelaars in Nyon, daar waar de GR5 op het meer van Genève botst. In plaats van de Alpen in te gaan lopen we naar Genève, steken de Zwitserse grens over en gaan dan grofweg in zuid-westelijke richting door een prachtig landschap met leuke stadjes en dorpjes. De oversteek van de indrukwekkend brede rivier de Rhone (na twee weken) betekent tevens de overgang van de Alpen naar het Centraal Massief. De derde week is nodig om le Puy-en-Velay te bereiken, start- en eindpunt van vele wandelwegen. We hebben er erg veel zin in.



Centraal Massief

Er zijn enkele plaatsen vrijgekomen in de GR5-weken 3 en 4: Ouren – Echternach (7 – 14 juli) en Echternach – Dudelange (14 – 21 juli). De weken 1 en 2 zitten vol. Kijk voor informatie en inschrijving op www.opstouteschoenen.nl.

• Wandelgidsen Jura en Vogezen uitverkocht

De nieuwe druk van de gids voor de Jura komt volgens de uitgever op 14 juni uit. Nederlandse vertalingen voor beide Franstalige routebeschrijvingen waren al te krijgen bij de GR5-te-lijf. Zolang de gidsen uitverkocht zijn kan de GR5 te lijf zorgen voor de combinatie beschrijving en kaartjes, aangevuld met de overnachtingslijst uit het boekje. Zo kun je toch op stap. Stuur even een mailtje naar info@deGR5telijf.nl.

• Plannen 2013

In mei zijn we onderweg geweest om de verlengde route van 2013 (le Puy – Middellandse Zee) te verkennen. De tocht over de Régordane (GR700) is prachtig en we hebben voldoende goede kampeerplekken gevonden. Alleen doorlopen tot Saintes-Maries-de-la-Mer kunnen we onze wandelaars niet aandoen: ruim 40 km langs een doorgaande weg is te warm, te druk en niet mooi. Bovendien wemelt het in de Camargue van de muggen. We denken aan een mooi alternatief van een extra dag na eindigen in Nimes, bijvoorbeeld doorwandelen naar Saint-Gilles (eindpunt GR700), of op de fiets (huren) of met de trein naar de Middellandse Zee of een dag de stad Nimes bezoeken.



• Fotowedstrijd 2012

Het thema is dit jaar "de wandelaar en het weer". De jury gaat letten op originaliteit en "wandelweerrelatie". Zonneschijn of regen, het maakt niet uit. Je foto's kun je tot 1 november insturen naar info@deGR5telijf.nl

• Nieuwtjes

Hugo Goevaerts heeft op de fiets vanuit Antwerpen de weg naar Santiago de Compostella afgelegd. Hij is 23 april vertrokken en heeft in 21 dagen (2200 km!) in Santiago, met 27 kg bagage, tentje, vuurtje, potjes, enz. bereikt. Buiten het slechte weer heeft hij toch een mooie tijd gehad.

Op verzoek houden we jullie op de hoogte van Lucs reis naar Rome. Hij is in ongeveer dezelfde tijd als Hugo op pad geweest. Hij heeft drie weken gelopen: van Verona door de Povlakte naar Bologne, vandaar over de via de Via Degli Deo naar Florence en de derde week van Florence over de Franciskusroute naar Sansepolcro. De laatste twee weken gingen dwars door de Apennijnen; dus veel en steil klimmen. Maar dat betekende ook een geweldige natuur met prachtige uitzichten, voor zover wolken en regen dat tenminste mogelijk maakten. Nog een week of drie te gaan tot Rome. Luc hoopt dat hij daar in het najaar tijd voor kan vrijmaken.

• Wandelboom Sint Pietersberg

In mei is op de Sint Pietersberg een wandelboom geplaatst. Natuurmonumenten heeft het initiatief van de GR5 te lijf geadopteerd, er een bankje bijgeplaatst en de plek een beetje opgeschoond. Eindelijk heeft dit wandelknooppunt de uitstraling die het verdient.

Iedere pieterpadwandelaar kan nu zien dat je op dit eindpunt verder kunt lopen over de GR5, zowel naar het westen (Lanaken, Hoek van Holland) als naar het zuiden (Visé, Nice).

verder lopen?

www.degr5telijf.nl



• Tenslotte

We wensen alle wandelaars een heerlijke vakantie, veel plezier onderweg in goede gezondheid. Verder een fijn voorjaar met veel mooie wandelingen als opmaat voor de zomer. Hartelijke groeten,

Het bestuur van de stichting de GR5 te lijf
Marijke de Jong
Luc Mol

Stel je geen prijs op deze nieuwsbrief, laat het via info@degr5telijf.nl even weten.

