

# NIEUWSBRIEF **GR5**

Beste wandelvrienden,

Oktober 2011

De zomer heeft ons in de julimaand nogal in de steek gelaten. Desondanks kijken we terug op zeer geslaagde wandelweken. De GR5 en de GR57 bieden prachtige wandel-etappes, het enthousiasme was als altijd groot, de sfeer weer heel gezellig en met het weer hebben we toch eigenlijk best geluk gehad.

Deze zomer hebben we ook een tijdperk afgesloten. Wij gaan zelf onze "GR5-grenzen" verleggen met een nieuw aantrekkelijk traject richting Middellandse zee en Compostella. Het verzorgen van reizen over de GR5 dragen wij over aan onze collega's van "Op Stoute Schoenen". Leon Hermans vertrouwen wij van harte de organisatie toe en we wensen hem en de GR5 wandelaars even veel plezier als wij altijd ervaren hebben. Op Stoute Schoenen zal in 2012 de eerste vier wandelweken over de GR5 van Maastricht tot aan de Franse grens organiseren. Kijk voor meer informatie op [www.opstouteschoenen.nl](http://www.opstouteschoenen.nl).

## • Zomer 2012 met de GR5-te-lijf

De GR5 te lijf organiseert in 2012 drie wandelweken vanaf Nyon (eindpunt van de GR5 aan het meer van Genève) naar Le Puy over de GR65. We gaan op pad van **30 juni t/m 21 juli 2012**. Het traject van Nyon naar Le Puy-en-Velay is ideaal voor wandelaars die:

- door een prachtig afwisselend en soms bergachtig landschap en typische Franse dorpjes willen lopen volgens de GR5-te-lijf-formule
- die de GR5 tot het Meer van Genève hebben gelopen en graag een makkelijker alternatief voor het zware Alpentraject hebben om de Middellandse Zee te bereiken
- die de GR5 als aanlooproute naar Santiago gebruiken. De weg via Le Puy is de mooiste aanlooproute naar Santiago.

Flink wat GR5-te-lijfers hebben al aangegeven, dat ze interesse hebben om mee te wandelen. Deelnemers die zich vóór 1 september voorlopig hebben ingeschreven, hebben tot 1 december 2011 voorrang bij de definitieve inschrijving. Die inschrijving is definitief als er 100 euro per persoon wordt overgemaakt op girorekening 4868081 van de Stichting "de GR5 te lijf" te Belfeld. Kijk voor meer informatie op [www.deGR5telijf.nl](http://www.deGR5telijf.nl).

## • GR5-te-lijf-kalender 2012

De jaarlijkse GR5 te lijf kalender wordt in ons jubileumjaar een bijzondere: elke maand één van de 12 wandelweken over de GR5 van Maastricht tot het Meer van Genève in beeld. Je kunt de kalender bestellen door 15 euro over te maken op girorekening 4868081 van de Stichting "de GR5 te lijf" te Belfeld en je ontvangt hem dan voor de feestdagen thuis.



## • Fotowedstrijd 2011

Dit jaar was het thema van de fotowedstrijd 'eten langs de GR5'. We ontvingen leuke en verrassende foto's. Op de website zijn ze allemaal te zien. De hoeveelheid inzendingen viel echter wat tegen, te meer daar we in de fotoseries die deelnemers met ons deelden, er nog een aantal ontwaarden die zeker die moeite waard zijn en aan het thema voldoen. Goed nieuws voor die fotografen: We hebben de inzendingsstermijn verlengd tot 1 november. Je kunt je foto's mailen naar [info@degr5telijf.nl](mailto:info@degr5telijf.nl)

*De inzending van Loek Spruit: brood met kip*





GR5-wandelaars die de Alpen te lijf gingen: Ingrid van Os, Lies Denis, Huub Deckers, Frans Vlieg, Armando Grigolletto en Marjon Singh genieten van een ijsje; Hugo Goevaerts, Anneke van Veller, Ineke van Surksom, Marijke de Jong, Maria van Sterkenburg en Corrie Martens doken op 5 juli in de Middellandse Zee; Lotty Struik werd in Nice toegejuicht met een spandoek.

## • Een reünie voor GR5-te-lijvers in de Alpen

28 van onze wandelaars zijn deze zomer (weer) de Alpen in getrokken. We hebben al gehoord dat het veel onvergetelijke ervaringen heeft opgeleverd. Lies Denis, GR5-te-lijfster van het eerste uur, biedt haar prachtige lustoordtuinen in Kootwijkerbroek aan als locatie voor het "wandelcafé". In de tuinen zijn verschillende zitjes en ze heeft ook een binnenruimte. Behalve napraten, elkaars foto's bekijken en tips uitwisselen voor volgende etappes zijn de reüniegangers ook in de gelegenheid de tuinen en het labyrint te bezoeken. Als datum is voor zaterdag 12 mei gekozen, omdat dan in het voorjaar de tuin erg mooi is. Meld je aan via [info@degr5telijf.nl](mailto:info@degr5telijf.nl).



De lustoordtuinen in Kootwijkerbroek



Berichtje van Marc Debets in St. Cerque

## • GR5 ervaringen van Marc Debets in een boek

De GR5-te-lijvers van 2008 herinneren zich ongetwijfeld Marc, de sympathieke jongeman uit Utrecht, die zijn baan had opgezegd om de GR5 in één keer te lopen. Een paar weken lang zijn we een beetje gelijk opgelopen en vaak schoof hij bij de groep aan. Marc heeft over zijn reis en het verwerkingsproces van de dood van zijn vader een mooi boekje geschreven: *Zoon van een vogel*. Het is voor € 16,95 te bestellen via <http://boekscout.nl>. Zijn ontmoetingen met de GR5 te lijf komen er echter nauwelijks in voor.

## • Tenslotte

Wij wensen iedereen een fijn najaar met veel mooie herfstwandelingen. Hartelijke groeten,

Het bestuur van de stichting de GR5 te lijf  
*Marijke de Jong*  
*Luc Mol*

Stel je geen prijs op deze nieuwsbrief, laat het via [info@degr5telijf.nl](mailto:info@degr5telijf.nl) even weten.



Brug over de Loire naar le Puy