

# NIEUWSBRIEF **GR5**

Juni 2011

Beste wandelvrienden,

De zomer staat voor de deur!

Luc is net terug van zijn wandelpelgrimage naar Rome en heeft dit jaar het traject van de Bodensee naar Verona afgelegd. Nu legt hij de laatste hand aan de voorbereidingen voor de GR5-te-lijf-wandelweken, maar in principe zijn we er klaar voor. We verheugen ons erop!

## • Zomer 2011 met de GR5-te-lijf

De eerste twee GR5-wandelweken van Maastricht naar Troisvierges (9 t/m 23 juli) zijn volgeboekt. Er is zelfs een wachtlijst.

In de twee wandelweken van Luik via Hotton naar Troisvierges (23 juli t/m 6 augustus) zijn nog enkele plaatsen vrij. Late beslissers zijn dus nog welkom.

Vraag nadere informatie bij [info@deGR5telijf.nl](mailto:info@deGR5telijf.nl) of kijk op <http://users.telenet.be/trekkings/gr57voorstelling.htm> voor een goede indruk van deze route.

## • GR5-te-lijvers de Alpen in

Welgeteld 32! van onze wandelaars zijn van plan in de zomer van 2011 (weer) de Alpen in te trekken. We raden iedereen aan goed voorbereid op pad te gaan. Je vindt daarvoor informatie op onze website onder het kopje 'de Alpen in'. We wensen iedereen heel veel succes en plezier! Wellicht is het een leuk idee om na de zomer voor alpengangers een wandelcafé te organiseren om ervaringen te delen. Laat via [info@degr5telijf.nl](mailto:info@degr5telijf.nl) weten of je daar interesse in hebt.

## • Boekjes Vogezes en Jura uitverkocht

De Franse wandelboekjes van de Vogezes en de Jura zijn uitverkocht. Pas in 2012 komt de nieuwe druk uit. Als je de Engelse taal goed machtig bent kun je gebruik maken van het boekje Tracking in de Vosges and the Jura GR5 – 53 van Cicerone. Daarnaast moet je dan wel kaartmateriaal aanschaffen. Op de IGN-kaarten 1 : 100.000 is de GR5-route goed te volgen (boekje en kaarten o.a. verkrijgbaar bij Pied-a-Terre in Amsterdam en Stanley en Livingstone in Den Haag). Mensen die een boekje nodig hebben of er een af willen staan of uitlenen, kunnen dat doorgeven aan [info@deGR5telijf.nl](mailto:info@deGR5telijf.nl). Wij kunnen jullie dan met elkaar in contact brengen.

## • Fotowedstrijd 2011

Ook dit jaar dagen we onze deelnemers uit om mee te doen aan onze fotowedstrijd. Dit jaar is het thema 'eten langs de GR5'. We verheugen ons op smakelijke, originele en verrassende foto's. Hieronder een selectie uit de collectie van Marijke.



## • Eindpunt Pieterpad - beginpunt GR5

Aan het einde van het Pieterpad op de Sint Pietersberg in Maastricht stuit je op de GR5. Op deze kruising van lange-afstandspaden staat nu alleen de basalten zuil waarop een tekst die verwijst naar de lange weg die nog te gaan is als je door wilt lopen naar de Middellandse Zee. Stichting de GR5 te lijf heeft het initiatief genomen om deze plek meer cachet geven door er o.a. een picknicktafel en een wandelboom te plaatsen. Natuurmonumenten, de eigenaar van de grond, en de Stichting LAW zijn enthousiast. De wandelboom is al besteld. We zijn benieuwd of we op 10 juli (dan komen we er langs met wandelweek 1) het resultaat kunnen bewonderen.

## • GR5-te-lijf-kaarten

Leuk om te versturen als je op reis bent: de nieuwe GR5-te-lijf-ansichtkaarten. Je kunt ze bestellen door slechts 2 euro over te maken op girorekening 4868081 van de Stichting de GR5 te lijf te Belfeld. Je ontvangt er dan 10.



## • Overnachtingsadressen Maastricht en Schirmeck

Het boekje *SLAPEN LANGS DE GR5 editie 2010* is weer actueel als je de nieuwe aanvullingen downloadt. Dat kan op onze website onder 'zelf op pad'. In 2011 komt een nieuwe druk uit.

## • Volgend jaar - 2012

De GR5-te-lijf gaat nieuwe uitdagingen aan. Het pelgrimsbloed is in de aderen gekropen. Dat betekent niet dat de deelnemers die dit jaar in Maastricht met de GR5 beginnen, niet verder kunnen. GR5-te-lijver Leon Hermans zal vanaf 2012 met zijn wandelorganisatie *Op stoute schoenen* de vervolgetappes over de GR5 voor zijn rekening nemen.

Onze nieuwe GR5-te-lijfwandelreis van 2012 biedt de deelnemers twee mogelijkheden: verder lopen richting Middellandse Zee zonder de Alpen (toch een hoog obstakel) over te hoeven én een aansluiting op de pelgrimswegen naar Santiago de Compostella. De start is in Nyon aan het meer van Genève (aan de GR5). Via de internationale stad Genève lopen we over de GR65 door het afwisselende landschap van regio's Rhône-Alpes en Auvergne naar le Puy, een knooppunt van (pelgrims)paden. Een prachtige tocht waar we nu al zin in hebben.

## • Tenslotte

Wij wensen iedereen een mooie zomer en voor de deelnemers van 2011: tot gauw!

Hartelijke groeten,

Het bestuur van de stichting de GR5 te lijf

Marijke de Jong

Luc Mol

Stel je geen prijs op deze nieuwsbrief, laat het via [info@degr5telijf.nl](mailto:info@degr5telijf.nl) even weten.

