



Camping de Vijvers in Averbode

Oktober 2010

Beste wandelvrienden,

De vakantie lijkt al weer lang geleden, maar als je de plannen voor volgend jaar leest, krijg je vast onmiddellijk zin om weer op pad te gaan. Maar eerst een terugblik op afgelopen zomer.

• 2010: de Jura

Met 22 deelnemers zijn we op 3 juli in St. Hippolyte gestart. We trokken in twee weken door de mooiste delen van de Jura naar het meer van Genève met het mooiste weer dat je je kunt voorstellen. Het was soms haast te mooi! Angela, de echtgenote van Luc, was een uitstekende vervangster van Saskia die helaas op het laatste moment verhinderd was om te begeleiden. We zijn benieuwd wie van deze wandelaars volgend jaar de oversteek van het meer gaan maken om door de Alpen te trekken.



Nyon, 16-7-2010

• 2010: 'de Lage Landen'

Ook de twee wandelweken in augustus in België waren bijzonder geslaagd. Het weer was niet te warm, af en toe een druppeltje regen (vooral 's nachts), kortom prima wandelweer. Prachtig waren de natuurgebieden Kalmthoutse heide en de Demerbroeken; indrukwekkend de abdijen van Westmalle, Tongerlo en Averbode en verrassend leuk de stadjes Scherpenheuvel en Diest.

• 2011: opnieuw van start + een nieuw traject

Goed nieuws voor al die wandelaars die de GR5 vanaf het begin in Maastricht nog moeten ontdekken. Op 9 juli 2011 gaan we opnieuw van start. In twee weken tijd wandelen we over de GR5 via Spa naar Troisvierges in Luxemburg. Een prachtige en pittige wandeling door weilanden, bossen en stille dorpjes - maar ook door Spa en Stavelot - langs riviertjes en over hoogvlaktes naar Troisvierges in het uiterste noorden van Luxemburg.



Rochers de la Vierge bij Comblain-la-Tour

Daar beginnen we op 23 juli aan iets heel nieuws: van Troisvierges lopen we in twee weken tijd terug door de Ourthevallei naar Luik / Barchon over het mooiste stukje van de GR57. De GR57 wordt ook wel het broertje van de GR5 genoemd, omdat het een alternatieve en zeker zo'n mooie route is, die ongeveer parallel aan de GR5 door België loopt. De rivier de Ourthe is van begin tot einde de leidraad voor deze echte Ardennenwandeling: prachtige vergezichten, grote rotspartijen, dichte bossen, verstilde dorpjes en pittoreske stadjes wisselen elkaar af.

Kijk voor meer informatie op www.deGR5telijf.nl. Als je interesse hebt om mee te lopen mail dan naar info@deGR5telijf.nl voor naar de uitgebreide schriftelijke informatie met inschrijfformulier.

• Van Nyon naar le Puy

Ook voor 2012 staan nieuwe plannen op de rails! Veel wandelaars vragen ons om een alternatief voor het Alpengedeelte, omdat ze de Alpen niet aandurven (veel bepakking, zware etappes, hoogtevrees, veel regel), maar toch verder zuidwaarts willen lopen. In september is Luc op pad gegaan om het te onderzoeken en hij is helemaal enthousiast teruggekomen.

Aansluitend op ons eindpunt in Nyon aan het meer van Genève is hij naar Genève gewandeld en vandaar over de GR65 naar le Puy-en-Velay. Een prachtige pad door het midden van Frankrijk met afwisselende natuur, adembenemende panorama's en leuke kleine dorpjes. Onderweg zijn er in principe voldoende kampeermogelijkheden, zodat we nu al kunnen zeggen dat we in 2012 volgens de vertrouwde GR5-te-lijf-formule hier een drieweekse tocht organiseren. Vanuit le Puy kun je later verder richting Santiago, maar je kunt ook zuidwaarts lopen over de Chemin de Stevenson of over "de Regordane", een oude handelsroute naar de Middellandse Zee. Iets voor 2013?

- **Gearriveerd in Nice**

Inger Wensveen, GR5-te-lijfstster van het eerste uur, stond op 24 augustus in de Middellandse Zee. Proficiat Inger!



- **GR5-te-lijf-kaarten**

Leuk om te versturen als je op reis bent: de nieuwe GR5-te-lijf-ansichtkaarten. Een verrassende compilatie van de wandelfoto's van Marijke de Jong, een van het traject Ardennen, Moezel, Vogezen, Jura en een van de Alpen; je kunt ze bestellen door slechts 2 euro over te maken op girorekening 4868081 van de Stichting "de GR5 te lijf" te Belfeld. Je ontvangt er dan 10.

- **Fotowedstrijd 2010**

Vergeet niet mee te doen met de fotowedstrijd. Het thema is dit jaar kastelen langs de GR5. Tot 15 november kun je nog je foto's nog insturen via info@degr5telijf.nl; het kunnen ook foto's zijn van kastelen langs andere trajecten dan die we dit jaar gelopen hebben.

Op de website kun je de inzendingen bekijken.

Het motto is 'My home is my castle'. Je kunt je inzending sturen naar info@degr5telijf.nl.

De winnaar wordt beloond met de enige echte GR5-te-lijf-kalender.

- **Kalender**

Ook dit jaar kun je een GR5-te-lijf kalender bestellen. Maak 15 euro over op girorekening 4868081 van de Stichting "de GR5 te lijf" te Belfeld voor 1 december onder vermelding van kalender 2011 en je ontvangt de kalender eind december thuis.

- **Tenslotte**

Wij wensen iedereen een prima najaar met mooie herfstwandelingen. Hartelijke groeten en tot de volgende keer.

Het bestuur van de stichting de GR5 te lijf
Marijke de Jong
Luc Mol

Stel je geen prijs op deze nieuwsbrief, laat het via info@degr5telijf.nl even weten.



Kerk van Hotton aan de oever van de Ourthe